

Lad Vide ⁶⁸

KARAVANE FORSVUNDET

En foruroligende nyhed har nået Lad Vide her til morgen. Karavanen som fragter alle ressourcerne til handelsboderne, er forsvundet! Umiddelbart håbede man på, at karavanen kun midlertidigt var forsinket, men den brevdue der sendes i forvejen i disse situationer, er også væk! Tanken om, at karavanerne aldrig når frem er, dybt foruroligende. Der er dog intet andet at gøre end håbe..

Højpræst Gaum hidkalder alle ambitiøse og begærlige sjæle til højmesse for Elearri ved Tempelpladsen kl. 14.00.

Bekend din tro overfor Elearri og modtag velsignelsen, så du kan udnytte dit fulde potentiale.

ORKERNE ER FARLIGE

Miconaz og hans venner, havde en forfærdelig oplevelse forleden, da de pludselig stødte på en gruppe af orker. Det første der skete, var at orkerne ikke ville hilse på en venlig måde. Faktisk skubbede orkerne dem væk med spyd. Derefter tog de Miconaz' ven, som er Teknomager, og skar fingeren af ham og huggede alle hans komponenter. Orkerne tyggede derefter på hans finger og smed den ligegyldigt i grøften.

Miconaz og hans venner beskriver generelt orkerne som råbende og fjendtlige. De virkede som om, at de var klar til at gå i krig og derfor blev Miconaz og hans venner nødt til at foretage en "taktisk retræte". De gæve gutter advarer mod orkerne og opfordrer borgerne i Skovpasset, til at gøre sig klar til at flygte.

Lad Vide stiller spørgsmålet om vi virkelig skal pakke vores rejsekister og forlade Skovpasset? Er orkerne virkelig SÅ farlige? Ville trolmanden havde været bedre stillet, hvis han var medlem af Magilauget?

KORT NYT

- ◆ Amazonerne har snakket med en der hed Thorkild, som efter sit arbejde som landmand og bruddet med kæresten Gilbert, har besluttet, at servicere kvindelige soldater og endda ganske gratis. Ingen kvinde har dog taget imod hans tilbud. Ønsker du, at teste Thorkild, uanset dit køn, kan du henvende dig i Gilberts Gladiator Cirkus, hvor du kan få en gratis tur i arenaen med Thorkild.
- ◆ Der er rygter om, at Harehjortens Kaffebar har gode forbindelser til vampyrerne i området. Om de skjuler dem eller prøver, at få dem med på den nye trend, blodkaffe, vides dog ikke?
- ◆ Smeden uden for Højborg søger friske folk som vil hugge brænde for en god mønt.
- ◆ Kroen "Det Fulde Svin" er som gæsterne i går erfarede, stadig under opbygning. Kroen vil dog være færdigbygget i løbet af dagen til alles fornøjelse.

Imperiel samling for folk af Imperiel oprindelse i Faekhalen kl. 16.00.

KLÅGERNE HOBER SIG OP

Lensherren er begyndt at føle presset fra de mange klager som vælter ind, i forbindelse med den forsvunde karavane. Lad Vide er blevet gjort opmærksom på adskillige desperate følelsesudbrud: Smeden ved Højborg har krævet personlig kompensation, de handlende i handelsboderne frygter spontane tilfælde af vold fra vrede borgere, magikyndige forbander, at de ikke har komponenter til deres formularer og præsterne kigger til himlen i fortvivlelse.

Er verdenen virkelig ved at gå til grunde fordi en enkelt karavane er forsvundet? Hvad vil Lensherren gøre? Hvor er karavanen? Hvem har taget den? *Til "Kunstnerne: "Maleriet er endnu ikke fuldendt. Vi bør snakke omvalget af farver. Medbring gerne inspiration. Lad os mødes på Faekhalen" kl. 16.00.*