

Lad Fide

Ulvene kommer! .. eller gør de?

Som de fleste nok har hørt, har skovene omkring os, gennemlydt af ulvehyl, men ingen har endnu set en ulv! Findes disse ulve overhovedet? Er dette et ondskabsfuldt forsøg på, at skabe panik i befolkningen eller er det bare en simpel drengestreg?

Problem med skrigende Gobo'er?

Flere krogæster har klaget til vores skribent, over unødvendig høj skrigen og skrælen i kroerne fra især Gobliner. Det er vores overbevisning at denne unødvendige larm, er en gentagende begivenhed og det er på tide, at der gøres noget ordentligt og konsekvent ved problemet.

"Den Fede And" udtaler, at det måske var en løsning, at give Gobo'erne mere mad, mens en repræsentant fra Gøglerlauget mener, at problemet hurtigt kunne løses med gift i Goblinernes mad, hvilket de også gerne ville tage sig af.

Vi talte også med en af de implicerede: "HVAD MENER DU MED LARM?" kommenterede en af Goblinerne.

Vi følger med i håndteringen af problemet..

Mona Lis er yt!

På kroen "Fækhalên" faldt undertegnede i svime over et fantastisk billede. Dette mesterværk, malet i den berømte "børnetegning-stil", kildrer fantasien på uhørte måder og formår, at skabe unikke historier i forhold til dem, som kigger på det. Der går stærke rygter om, at billedet også har fascineret ejeren af "Den Fede And" ..

ALT ER TIL SALG - OGSÅ DIG..



Vi giver altid et godt tilbud!

Besøg os i Auktionshuset

Efterladt og alene

To halvlange herrer med behårede fødder, er blevet efterladt af deres rejsekaravane.

"Vi vågnede bare op en morgen og så var de væk" udtalte den ene med tapper, fattet stemme. "Vi aner ikke hvorfor?" fortsatte han.

Redaktionen takker for deres gribende historie, som de tog sig tid til at fortælle os, under deres 4. aftensmåltid.

Tumult og Rygter

Sent i går aftes opstod der pludselig tumult i "Fækhalên". En af kroens gæster som tilsyneladende sad og snakkede i stille og roligt selskab med andre, fløj pludselig op og krævede, at alle gæsterne i kroen, skulle røre ved sølvet i hans hånd. Manden påstod, at det kunne afsløre, om man var et monster eller ej og en stor diskussion om hvorvidt man kunne tvinge andre til at røre ved sølvet udviklede sig. Det viste sig, at to fremmede havde skræmt manden så meget, at han frygtede for sit liv i kroen. Er kroerne ikke sikre mere? Hvem er disse monstre manden snakkede om?