

Lad 93 Vide

Magisk kraftfelt redder døde

Sibaqora fik hjælp af Elearris tilhængerne til, at flytte en kæmpe sten. Det mest imponerende er, at tro tilsyneladende kan flytte bjerge. Sibaqora skulle bruge en uberørt sten fra minen, med det formål, at skabe et magisk kraftfelt, som skal skabe et rum med stabilitet i energien fra Urkraften. Dette betyder blandt andet, at folk som fornyeligt er døde, kan få fragtet deres lig hen til kraftfeltet og derved forlænge muligheden for at blive genoplivet. Kort og godt kan de blive bragt ind i et stasisfelt for evig opbevarelse. Spørgsmålet er om andre ting med fordel kan opbevares i et sådant kraftfelt.

Folk som er interesseret i, at fragte lig kan henvende sig til Sibaqora. Ritualer kan findes på **KORT NYT** i Skovpasset. Bastian Phoenix er medlem af Byrådet og finder stedet på **Vogterpladsen** i dag kl. 17.00. Beskytter både Byrådets medlemmer og det nye handelshus, uden at få en eneste korint i løn. Bastian påpeger, at personen som normalt udbetaler lønnen har forladt byen og at Sheriffen for Vogterne, af sære ukendte årsager, stadig vælger at opretholde deres pligter. Bastian forklarer desuden, at handelshuset gerne betaler Vogterne i naturalier, hvad disse så end består af, men så længe at Vogterne ikke kræver noget for deres arbejde, så vil han heller ikke tilbyde dem noget.

Den lidenskabelige Galtop Gyldenspir afholder danseundervisning i den sydlandske tango, akkompagneret af de dygtige gøglere i Skjoldheim kl. 15.00.

De Asetroenes blot gik godt. Runerne har spået god lykke, stor personlig nydelse og ingen fiender. Så Titanerne udgør altså ingen trussel i følge de Asetroende.

Mudderkompaniet kritiserer Byrådet

Byen blev angrebet af en psykotisk vampyr i aftes. Det fæle bæst hånede sine modstandere og kastede rundt med de stærke soldater fra Mudderkompaniet, som var de usle dukker. De ydmygede soldater fortalte hjerteskræende om deres offer og den vampyrtrussel der truer os alle. De berettede om hvordan vampyrerne drikker indbyggernes blod i fuld offentlighed, kidnapper børnene og skjuler ufrivillige bloddonorer i befolkningen. Kort sagt er vampyrerne en tikkende bombe, som kun Mudderkompaniet har opdaget!

Mudderkompaniet kræver derfor en løsning! Måske skal folk tvinges til at gå med hvidløg eller vievand?

Uanset hvad er Mudderkompaniet kritiske overfor Byrådets beslutning om, at tillade vampyrer i Skovpasset. Det pressede lejesoldatkompani bruger mange kræfter på at holde ondskaen væk, drevet af deres gavmilde og selvopofrende natur, men de frustreres over Byrådet manglende anerkendelse af deres indsats. De mener endda, at Byrådet er med til at forstærke frygten i befolkningen!

Mudderkompaniet stiller sig spørgende overfor hvorfor Byrådet ikke giver *dem* udstyr og hjemmel til at beskytte Skovpasset, nu hvor de passive og ubetalte Vogtere ikke magter opgaven. De mener også, at der burde være en ansvarlig dommer som er villig til at gøre noget meningsfuldt. Denne dommer bør engageret og ansvarfuldt, udnævne Mudderkompaniet til, at være byens nye beskytter og gøre Vogterne til en del af Mudderkompaniet. Lejesoldaterne undrer sig også over hvem der i sidste ende leder Vogterne og om personen er værdig til opgaven! Kort og godt er det et tegn på dårlig