

Lad Vide

Ild og ulvø i natten!

Fønristilbødere vil have sjæl!

Ved midnatstid i aftes, blev byen udsat for et kættersk ildritual. En gruppe sigøjnere havde rejst en magisk barriere og udførte voldsomme ritualer, hvor de tilbad Fenris - Lokes lænkede søn, der skal bringe Ragnarok. Er dette starten på enden?

Under ritualet hidkaldte sigøjnerne en flok varulve, der undseeligt kom krybende ud af mørket og ydmyget lagde sig overgivende, for sigøjnernes fødder. På sigøjnernes ordre, slog de underkuede varulve en sagesløs, om end højrøstet, viking ihjel bare for at vise at de kunne. Skræmmende!

Fenris-tilbederne vil have 20 sjæle for, at lade Skjoldheim være. De skal afleveres på pladsen foran Den Fede And kl. 11 søndag. Enden er virkelig nær for hvor kære by..

Mæddølsøer

Alle spurve. Skid hul i Ørnen, vi skal ikke have noget med ulve og sindssyge sigøjnere at gøre. Flygt!

- Ravnemor

Den Blinde Særskes Visdom

Når det blæser kraftigt i vest,
falder teltene i øst.

Rættelsø: Vikingerne vandt

I sidste udgave nævnte vi, at stillingen stod 1-0 til vampyrene efter dagens kamp. Et par venlige, men bestemte, herrer med skarpe økser bad os rette udmeldingen. Det var uden tvivl vikingerne der vandt!

Spionøgen iblandt os

Flere efterretningskilder, har bekræftet overfor Lad Vide, at en mand ved navn Lugin havde rejst rundt i området, hvor han har udgivet sig for, at være krønikeskriver fra en verden kaldet De Syv Riger.

I virkeligheden hed han Caslon og skulle ifølge efterretningerne, være en prins der var på jagt efter helte, der kunne hjælpe ham med problemerne i De Syv Riger.

Hans verden var hærget af en verdenskrig og denne krig var ved, at bryde ud igen. Han er dog forsvundet lige så hurtigt som han kom. Om han fandt sine helte vides ikke. Var han mon her i vores byen i et ærligt ærinde eller var han en spion, der udspionerede os fra en verden langt herfra?

Alternativ rigdom

En meget anonym kilde har fortalt os om et fænomen, som indtil nu har været skjult for omverdenen. Ny forskning og utallige forsøg, har afsløret at vampyrer rent faktisk leverer 24 karats guldklumper når de retter deres nødtørft.

Den mest effektive metode, at udvinde gullet på, skulle være, at låse vampyren inde på en diæt af afmålt blod og efterfølgende opsamling af gullet, ligesom at holde høns. Om det virker vides dog ikke, da det har været svært at finde villige testvampyrer.

Hvem laver balladø på kroøen?

Ifølge Goblinerne er det ikke dem, men racistiske, fulde og grænseoverskridende Vikinger, som skaber uro på kroerne. "DET ER ALTSÅ IK' SJOVT, NÅR DE IK' VIL LI' OS" udtaler en Goblin-kvinde.