

Lad ⁶ Fede

Slaget på liv og død!

Vores modige skribent har ofret liv og lemmer for bringe dig denne reportage, fra kampen der skulle afgøre Skjoldheims skæbne.

Sigøjnerne mødte op på pladsen foran "Den Fede And", sammen med de tryllebunde varulve og krævede deres 20 sjæle. Ingen af indbyggerne svarede, men enkelte dristede sig til at trække deres våben, hvorved sigøjnerne udpegede dem som frivillige ofre og beordrede derpå varulvene til angreb. En stor kamp udviklede sig, hvor varulvene efterlod deres blødende ofre til de onde sigøjnerkvinder, som med mørk magi og ordene: "I Fenris navn adlyder du os. Rejs dig!", forvandlede de faldne, sådan at de kunne kæmpe for dem. De blev senere kendt, som de omvendte.

Pludselig dukkede dværgene op, modige og fulde af kampgejst. Med kampråbet: "Kom så, køtere!", stormede de frem, men overmagten var for stor og blod og skæg fyldte slagpladsen. Sigøjnerne og varulvene, samt deres nu omvendte ofre, pressede fremad og det var først ved den anden sigøjnerlejr, at de mødte reel modstand, i form af Familien Grundahl. En vampyr, som var allieret med familien, prioriterede dog først, at skulle drikke blod og forpurrede derved forsvaret, som endte i kaos og flere døde.

Fjenden trak nu ind i den fine del af byen, som de holdte i et stykke tid, da noget mystisk pludselig skete. De omvendte begyndte, at forvandle sig tilbage til deres oprindelige jeg og en intern kamp opstod, hvilket spredte de onde sigøjnere og i sidste ende var det denne begivenhed, der afgjorde det store slag. Skjoldheim vandt til sidst over ondskaben!

En viking med runer tatoveret i sit ansigt, trådte frem for mængden og proklamerede, at det sidste der måtte gøres, var at stoppe.. >

> ..Fenris-blodlinjen, hvilket kun kunne gøres ved, at brænde de onde sigøjnere og varulvene. Et stort bål blev tændt og desværre nåede flere omvendte, også at blive brændt, før Alkymist Akademiet MaNor ilede til, med deres nyopfundne kur mod varulve-virussen. Selv om vores by nu er i sikkerhed mod Fenris, lurer ondskaben stadig i mørket. De dystre tider er helt sikkert ikke forbi! Mørkets halvdel findes i os alle og afslører sig selv før vi ved det..

En ægte helt

Skjoldheims Smedemester ville ikke deltage i kampen mod sigøjnerne, men skæbnen ville, at han alligevel blev angrebet af en varulv. I modværg, stødte han sin ambolt ind i brystet på den angribende varulv og tvang den med stor kraft i jorden, hvor han holdte den fast, mens han smadrede varulvens kranie med sin hammer!

Synet af den overvundne varulv med det knuste kranie, fik hurtigt de resterende varulve til, at trække udenom smeden i en stor bue. Smeden er i sandhed en ægte helt..

Auktionshuset fejler fælt

Ingen ved rigtig hvad der foregår i auktionshuset, men under det store slag, skete flere sære ting. Vores skribent, som ønskede at undersøge huset nærmere, blev sendt væk med ordene: "Gå væk! Vi tæller penge!" Senere lykkedes det auktionshusets medlemmer, at åbne auktionen ved at råbe, at de havde en kur mod varulvene. De havde dog ikke opdaget, at der i selv samme øjeblik, stod 10 vrede varulve ude foran deres hus. Efter sigende slap ingen af Auktionshusets medlemmer derfra i live..