

Lad Vide

BALANCEN ER GENOPRETTET

I aftes lykkedes det et stort antal af Skjoldheims indbyggere, at samle sig omkring søen og påbegynde et ritual, der skulle drive "Følelserne" tilbage hvor de kom fra.

Lange, grundige ceremonier, hvor folk måtte række ind i deres sjæl og tvinge sig selv til, at opgive deres værdier og endda liv, var det offer der i sidste ende gjorde, at vi andre kunne vågne til en morgen, hvor fuglene sang, luften duftede frisk og fin blade og hvor solen stod op og smilte over landet.

Balancen er genoprettet, kære læser. Nu skal du ikke kun leve livet, nu skal du nyde det, indtil katastrofen endnu engang rammer os. For det gør den. Det gør den altid..

ER BORGMESTEREN DØD?

Hertil aften lykkedes det et modigt medlem af Beskyttelseslauget, at slå Borgmesteren ihjel! Rygterne vil dog vide, at nogle af hans trofaste undersætter ilede ham til hjælp i håb om at redde Borgmesterens liv, hvilket lykkedes dem.

Det lader til at flere kræfter i byen, er utilfredse med dens leder og er villige til at ofre deres eget liv, i et desperat håb om, at tage hans..

KORT NYT

- ♦ Miriam, kendt for sin gavmildhed og utrolige evner indenfor alkymi, blev i går slået ihjel, som en del af rituallet ved søen. Dem der stod hende nær fortalte, at deres kære ven, ofrede alt hun havde at give, nemlig sit liv, for vores fælles bedste. Tak.
- ♦ Menig Marcus Koppel skrev i går under på en kontrakt, hvori han tildeler sig selv til Dryaden Tjørn for tid og evighed. Fjols!

GRIBENDE AFSKEDSBREV

Lad Vide har netop modtaget dette gribende afskedsbrev fra en af vore læsere. *Kaptajn Fadinan af Lovecia, sejlede de syv have i søgen på rigdom, sammen med sine frygtløse rejsefæller. Jeg havde den store ære, at kende dem alle inden deres heltmodige død, i et lille ubetydeligt hul, beliggende nord fra Naskar.*

Kaptajnens følge bestod af:

Fældemester Vitus, den snedigste og mest snu mand, jeg længe har kendt. Hans færdigheder var kendt, så langt som til Thóska og til Kaijin.

Dertil kom Mester-dualist Kitiere af Dolspin, den mest fremragende sværdkvinde jeg nogensinde har mødt. Mange en fjende lagde hun for sine fødder og endnu flere har hun skånet i sin nåde.

Eskild Egeskjold var en formidabel og enestående kriger, tavs men god om hjertet. Hans styrke var stor og hans ære endnu større.

Sidst men ikke mindst var der Elinia, en fremragende skytte og strifinder. Uden hendes kyndige vejledning var vi mangen gang faret vild i mørke skove.

Disse fem var mine venner og rejsefælder og jeg, Catarina de Var af Brorg, vil altid ære deres minde og offer.

For alt og for evigt

Catarina de Var, Bard af det Gule Kolegium

KUR MOD VAMPYRISME

Sigøjnerne har kureret to vampyrer, der frivilligt ønskede at leve som mennesker. De er i live endnu og har ingen tegn på mén. Endnu.