

Lad 94 Vide

KORT NYT

I nat hørte en masse bekymrede borgere, at Skovfolket råbte, at de var ilden og sværgede død over menneskeheden. Borgerne var også i tvivl om hvor vidt Vogterne kunne beskytte dem. Dette var ihvert fald ordene fra Ask, Laugsmester i Bjærgerlauget.

Nogle personer har fundet et nyskrevet brev fra Hektor af det hedengangne Hektopia, adresseret til Hektors gamle mor. Det interessante er, at Hektor jo formodes at være død, men Overlægen Milo, som har spredt dette rygte, ser ud til at vide mere end han giver udtryk for. Måske ved han hvor Hektors skjulte skat befinder sig?

Snyd-turneringen afholdes i morgen kl 16.00 på den Stolte fasan. Vind et overfald!

Zedrik har mistet en lås (kodeord: Simone). Han befinder sig ved Solens Tilbedere og udlover en god dusør til den der finder den.

Ravnens Rede serverer en fantastisk røget oksesteg i aften. Fuld tilfredsstillelse af smagsløgene eller pengene tilbage!

Jenna fra Handelsstationen ved Søn føler sig truet af mystiske røvere med "bang-ting".

Vogternes Jarl Frostfod fra Den Stolte Fasan, bekræfter rygtet om de sorte røvere i Skovpasset og

opfordrer alle til at gæsse på

Professorens frugtning så snart I går

tilfoden inde i Ravnens Rede. Det

var heldigvis kun Professoren selv

der kom til Hægrim "Rheas

tilbyder en dejlig drik" fortæller

den haltende krigsveteran Ruben

En for sig helt ens, men de kan

næsten ikke mærke den

krigsskade som han pådrog sig for

Sjæl tabt i væddemål

Gabriel Taft, kortsvinger og kunstner hos Madame X, proklamerer at hans sjæl er blevet stjålet af lejesoldaten Diop. Denne beskrives som værende sort i huden, bærende på et ukendt symbol og en mystisk daggert. Den stakkels Taft har tabt sin sjæl til Diop i et væddemål, mod 400 korint. Det vies ikke hvordan er det lykkedes Diop, at tage Gabriels sjæl. Hvad vil Gabriel egentlig gøre for, at få den tilbage?

Under en session hos madame X, konstanterer værten, at en mørk kraft holder Gabriels sjæl fanget og at den venter på ham. Den stakkels mand er fordømt!

Er det dette som Titanerne gør ved



alverdens
 MacAllister fornærmer
 genstande.

Borgmester Alain MacAllister fornærmer og står hænder af Svend Guldtand!

Svend udtaler: "Jeg taler aldrig mere med den nedrige person. Der kommer ikke flere handler. Fy for en person ham, MacAllister!"

Det mangeårige venskab mellem Guldtand og MacAllister er slut og erstattet af mistillid og uvenskab. Ingen kender dog årsagen.

Denne nyhed har sendt chokbølger gennem Skovpasset og Byrådet. Begge herrer besidder vigtige poster i netop Byrådet, som står overfor den største udvidelse af deres magt i senere tid. Dr Svend Guldtand er laugsmester i handelslauget, frygter mange



næsten ikke mærke den
 krigsskade som han pådrog sig for