

Lad Vide ⁹⁹

Madame X - Et Vinotek i særklasse

I en fjern afkrog ved siden af Den Stolte Fasan finder man ingen ringere end selveste Madame X's Vinotek og kaffehus. I dette stemningsfulde hjørne huser Madame et væld af dufte, kaffer, likører og andre produkter til såvel krop og sjæl. Ønsker De at kende til fortid eller fremtid? Så er Madame X altid klar til at spå Dem i runer.

Det særlige ved dette Vinotek og kaffehus er, at råvarerne kommer nordenfra, blandt andet arbejdes der med et særligt enhjørningesekret. Sekretet udvindes af skønjomfruer, mænd som kvinder, som i dette høje Nord drager frygtesløst ud i skovene for at fange og malke enhjørninges horn for en særlig saft. Denne hornsaft malkes ud og sættes på fad og lagres i mange måneder. Derefter opnår den de

Druyadedans og festmåltid
 værdste kan anbefale man et frodigt værdst i midlertid at de unge malke folk ei skovbyggeri der de på kær naturale og efter nogle måneder som skovfolk et misforstået naturfolk, som nyder godt af den fred, skoven og søn tildeler dem.

Deres ærværdige konge modtog mig og udtrykte skepsis over for uvidende mennesker, som trænger sig på i skoven. Kongens udvalgte gav udtryk for, at alle er velkomne hos Skovfolket - blot med ønsket om, at man udviser respekt for den natur, som alle borgere i Skovpasset er del af. Efter det forfærdelige angreb som ramte dette naturfolks hjemsted i går, har situationen glædeligvis stabiliseret sig - udtaler Kongens udvalgte.

Mudderkompagniet med flere blev inviteret til terningspil og skrømtende kampudfordringer med det ivrige Skovfolks soldater. Endvidere bekræfter Kongens udvalgte, at alle handlende er velkomne hos Skovfolket, og at man især er glade for alkoholiske varer - både at købe og sælge. Dog er krudtvåben ikke velkomne, da disse udtrykker respektløshed for den omgivne natur.

I Skovfolkets by danser druyader rundt i kærlighed og venskab, og adskillige gryder

KORT NYT

Baron-slagter Sverre fra Fäekhalen er rejst. Pølsefest i Fäekhalen i aften for at fejre Sverres afrejse, udtaler Fedtepeder.

Jarl Sigvald har mistet sin pose med runer, som egentlig ikke burde kunne mistes. Han udlover en dusør på 30 korint og et gratis runekast, til den der leverer posen med runerne til ham.

Draculestiet opfodrer alle borgere, som har spørgsmål om Vampyrernes eksotiske og spændende (u)livsstil til, at opsøge dem i deres hof. De vil også gerne minde borgerne om, at Vampyrerne er de officielle ambassadører for alle udøde, så alle henvendelser vedrørende de levende døde, skal gå gennem Draculestiet.

Professor Konstantin i bad med Dommer Blackwood. Den anerkendte professor er set badende uden en trævl på sit lysende legeme i samkvem med Dommer Blackwood i Skovfolkets hellige sø. Den kære dommer udtrykte yndig henrykkelse over professorens 'svømmeøvelser'. Spørgsmålet er hvordan Gabriel Taft, professorens assistent, tager dommerens tilnærmelser? Bliver han mon jaloux?

Jarl Sigvald har tilladt sig, at tale grimt omkring Vampyrerne. Han betvivler de retsmæssige bestemmelser i forhold til udøde i Skovpasset. Lad Vide finder dette underligt, nu hvor Jarlen selv er Rhealis tilbeder og halv-udød.

Flint Sølvblod søger tidligere udgaver af Lad Vide. Han har et særligt fokus på Lad Vide nr. 94 og undrer sig over, hvorfor det ikke er blevet udgivet.

En fuldmand affyrede skud mod på handelspladsen og det tog en evighed for Vokterne at anholde