

Lad 25 Vide

EN USIKKER FREMTID

Endnu en gang, har vores by været centrum for begivenheder, af verdensomspændende karakter. Kampen mellem det gode og onde står stadig, og hele verdens skæbne, har guderne åbenbart lagt i vores indbyggers hænder. Guderne vandrer på VORES jord og giver OS valget, om verdenen skal bestå eller ej. Hvad i alverden har vi gjort, siden vi skal påtvinges denne tunge byrde?

I sidste ende, ved vi jo ikke hvad guderne vil os eller hvorfor vi skal være både prøveklude og repræsentanter, for hele verdens befolkning. Men vi kan jo godt vælge, at tage imod udfordringen og kæmpe mod de overvældende kræfter eller i hvert fald forsøge.

Alle grupperinger i byen ser tingene forskelligt, men i sidste ende bliver vi nødt til at stå sammen. Ikke for at kæmpe for vores individuelle ret, men for vores samlede overlevelse. En ting er nemlig helt sikkert, kære læser. Ragnarok er nær og tættere på end vi tror..

DUSØR PÅ DRONNING

Der er adskillige dusører på blodelvnes dronning. Rygterne vil vide, at der udbetales 25 guld for hende levende og 15 guld død. Hvem der søger hende og hvad vedkommende vil med hende, vides ikke?

TUMULT VED SØEN

I nat hørtes høje lyde og skrig nede ved portalen, ved søen. Kraftige lysglimt og sært farvet røg kunne tyde på, at et magisk ritual blev udført i nattens mørke. Er portalen ved at åbne sig? Er der nogen der prøver at åbne portalen? Var det Loke, som var på spil? Og hvor er han egentlig nu? Måske er han rejst igennem portalen i nat? Eller er det lykkedes goblinerne, at tilkaldte deres gud, Fisgur?

STORMØDE I BYEN

Der er indkaldt til stormøde i byen, hvor alle store grupperinger deltager. Dagens emne handler om de begivenheder, der er fundet sted de sidste par dage og omkring truslen i form af Ragnaroks snarlige komme. Rygterne vil vide, at der også tales om et kongeligt bryllup mellem skovens konge og blodelvnes dronning. Spændende..

ORKERNES NYE SLAVER

Rygtet vil vide, at orkerne har fået nye slaver i deres mine. Disse stakler arbejder, som bliver de aldrig trætte og de klarer sig åbenbart, uden både vand og drikke. Hvem er disse slaver? Kender de den overhængende sprængningsfare? Arbejder de i virkeligheden eller skjuler orkerne dem fra nysgerrige blikke?



LOKES VÆGT: VÆGTSKÅLEN HÆLDER MOD DET ONDE FOR TIDEN.